

## CONTACTBLAD 17e jaargang, nummer 6



### MAG IK MIJ EVEN VOORSTELLEN?

Mijn naam is Rina de Vos, ik ben bijna 72 jaar en woon inmiddels 36 jaar samen met Cor Oud in het mooie deel van Ypenburg bij de Delftse Hout. We hebben 2 dochters van 46 en 44 en 5 kleinkinderen. Een tweeling, jongen en meisje, van 12 en drie kleinzoons van 9, 7 en 5.

Mijn loopbaan bij het ministerie ben ik begonnen bij de afdeling AZ onder leiding van Riet Frankhuizen en Aad Braam. Na ca. 7 maanden ben ik bij DGWB gaan werken als secretaresse bij het team van Theo Siskens. Daarna heb ik wat IT-cursussen gedaan en ben begonnen als systeembeheerder van ons UNIX-systeem. Na een aantal jaren werd er gereorganiseerd en werd het IAC (Informatie Advies Centrum) - opgezet. Alle IT mensen werden daar ondergebracht. Omdat het toch niet mijn passie was heb ik een cursus communicatie gedaan en ben gaan werken bij de afdeling Voorlichting.

In 1996 heb ik de overstap gemaakt naar Cfi in verschillende functies. In 2010 is Cfi gefuseerd met de IBG waardoor ik bij DUO kwam te werken. Lange tijd heb ik bij Project- en programmamanagement gewerkt. Mijn laatste functie was manager van de Servicebalie. Omdat deze met de verhuizing naar de Hoftoren werd opgeheven ben ik op dat moment, ik was inmiddels 70, met pensioen gegaan.

Ik heb heel erg moeten wennen aan het niet meer werken. Vorig jaar mei heb ik mij opgegeven als vrijwilligster in het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft. Daar werk ik op de Acute Opname Afdeling waar mensen kort verblijven totdat bekend is welke behandeling volgt. Samen met een collega lopen we de 7 kamers langs, maken een praatje met de patiënten en vullen de kastjes bij voor de verpleging. Dit doe ik elke donderdag van 10.00 tot 13.30 uur. Daarna ga ik naar pianoles waar ik veel voor moet oefenen.

Verder wandelen we iedere dag een uur met de hond en passen we zo af en toe op de kleinkinderen. De 3 oudsten wonen in Prinsenbeek en soms logeert er 1 bij ons voor een weekendje alleen aandacht. We gaan dan met ze shoppen en leuke dingen doen.

We maken graag verre reizen. We hebben gebackpackt in Thailand en Zuid-Amerika, een cruise naar Spitsbergen gemaakt, en camperreizen door Zuid-Afrika en door het westen van Canada. Ook maken we lange reizen met de caravan. Zo gaan we begin mei een rondreis Karpaten doen.

Sinds 27 maart ben ik bestuurslid. Ik verheug mij er zeer op een bijdrage aan de vereniging te kunnen leveren.