

Bezoek Nationaal Monument Oranjehotel op 24 maart 2022, 13.00 uur

Beste leden,

Omdat de coronamaatregelen vanaf vandaag bijna zijn opgeheven, kunnen we weer een bezoek aan het Oranjehotel organiseren. We hebben bij het museum 24 maart gereserveerd vanaf 13.00 uur. Het programma zal er dan als volgt uitzien.

13:00 uur ontvangst met koffie/thee en gebak

13.20 uur introductie door stafmedewerker Oranjehotel gevolgd door een introductiefilm;

14:00 uur zelfstandige audiotour en aansluitend de mogelijkheid om iets te drinken in de horeca.

Onderstaande informatie over het museum kunt u ook op de website van het museum vinden.

Duitse gevangenis

Het Oranjehotel was de bijnaam voor de Scheveningse gevangenis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ruim 25.000 mensen zaten hier tussen 1940 en 1945 opgesloten voor verhoor en berechting. Een diverse groep mensen uit heel Nederland, opgepakt voor handelingen die de Duitse bezetter als overtreding zag: verzetsmensen maar ook Joden, Jehova's getuigen, politieke gevangenen zoals communisten en economische criminelen, zwarthandelaren en illegale slachters. Al in de oorlog werd de gevangenis het 'Oranjehotel' genoemd. Een ode aan de verzetsstrijders die hier vastzaten in hun strijd tegen de bezetter en voor het vaderland.

Het Oranjehotel en de Waalsdorpervlakte hebben op 4 september 2021 de status van Rijksmonument gekregen. De toenmalige Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven liet weten dat 75 jaar na de bevrijding deze beide plekken als erfgoed zijn aangewezen.

Bekende en onbekende gevangenen

Onder de gevangenen zaten bekende personen zoals 'Soldaat van Oranje' Erik Hazelhoff Roelfzema, Titus Brandsma, George Maduro, Pin Boellaard, Corrie ten Boom, Trix Terwindt, Anton de Kom, Simon Vestdijk, en Heinz Polzer (Drs. P.). Naast hen talloze anderen. Voor velen van hen was het Oranjehotel het beginpunt van een lange tocht langs Duitse gevangenis en concentratiekampen. Voor ruim 250 gevangenen was dit het eindpunt. Zij werden op de nabijgelegen Waalsdorpervlakte gefusilleerd.

Indrukwekkende verhalen

Tot 2009 was de cellenbarak in gebruik als gevangenis en daarom niet toegankelijk voor bezoek. Na een jarenlange restauratie en herinrichting werd in september 2019 het Oranjehotel als herinneringscentrum door koning Willem-Alexander geopend.

In het Nationaal Monument Oranjehotel hoort u nu verhalen over angst, hoop, geloof en vaderlandsliefde en ziet u onder welke omstandigheden de gevangenen hier moesten leven. We laten zien hoe kwetsbaar vrijheid is en welke keuzes mensen maken op het moment dat rechteloosheid, onderdrukking en vervolging de samenleving in zijn greep hebben.

U kunt zich voor dit bezoek aanmelden **tot donderdag 10 maart 2022**, via e-mail seniorenverenigingocw@gmail.com onder vermelding van de gevraagde gegevens op het aanmeldingsformulier.

Het adres van het Nationaal Monument Oranjehotel is: Alkemadelaan 1258 te Den Haag. Er is beperkt gelegenheid tot parkeren op eigen terrein. Voor u als deelnemer zijn er aan dit bezoek geen kosten verbonden. Mocht u in het bezit zijn van een museumjaarkaart zou u deze dan willen meenemen?

AANMELDINGSFORMULIER

voor het bezoek aan het Nationaal Monument Oranjehotel op
donderdag 24 maart 2022

voorletters en achternaam :
voorletters en naam introduceé :
telefoonnummer inschrijver :
e-mailadres inschrijver :
Museumjaarkaart : Ja / Nee*